

Nieuwsbrief FranciSense



Hallo lieve lezer,



Vorige nieuwsbrief eindigde met de twijfel of ik wel of niet naar Zwitserland zou gaan. Door aandringen van mijn vriend ben ik toch gegaan. Alle beren heb ik van mijn weg gehaald en ben de reis in mijn uppie begonnen. Voorheen ging ik altijd met mijn vriendin en we gingen gelijk op in de opleidingen. Nu werd ik uitgedaagd om het alleen te gaan doen. Vorig jaar rond deze tijd werd ik door haar in mijn auto geplaatst omdat ik na de sessie niet veel meer kon en kijk me nu eens stralen. Zo ontzettend gelukkig en dankbaar dat ik dit allemaal achter me kan laten en nu aan nieuwe hoofdstukken kan beginnen.

Ik heb de trein naar Zwitserland genomen en mezelf eerste klas gegund. Ik wilde graag slapen in de trein want de ochtend erop mocht ik meteen mijn eerste lesdag ontvangen.

Zit ik in de trein in een coupe geheel alleen. Zo'n kleine ruimte waar max. 10 mensen in kunnen. Rijden we net Nederland uit, komen er bij de halte (ik meen Dusseldorf) in de eerste instantie 2 mannen de ruimte in die over drugs en verdovende middelen begonnen. Pieuw waar ben ik nu in beland dacht ik nog bij mezelf en op datzelfde moment komen er nogmaals 2 mannen bij die op de banken ernaast gingen zitten. Ze keken allemaal niet zo heel blij en de energie was om te snijden. Ik zag toen dat er eentje een map tevoorschijn haalde en toen viel het kwartje.

De vijfde man kwam er ondertussen bij. Het waren blijkbaar 3 undercover agenten die 2 boefjes hadden gevangen om hun te drugs te ontfutselen. Ik zag het aan hun gummistok en handboeien onder hun gewone kleding. Tjonge had ik dat.....

na de beslaglegging en informatieuitwisseling mochten de 2 jonge jongens weer gaan. Zei er 1 agent dat dit nummer 9 was en hij heel graag de 10 gehaald had die dag. Hij zei tegen me dat het gewoon een dagelijkse taak ondertussen was geworden om gebruikers die vanuit Venlo reisden aan te houden. Zeg ik met mijn lachende gezicht ow ja natuurlijk..... Waarom houdt je mij niet aan? Ik heb een heel koffer bij me.

Wahahaha hij keek me aan en lachte. De volgende halte vertrokken de 3 boevenvangers.

Maar goed.... spannend begin!!!

Vertel ik het tegen een collega in Zwitserland en ze begint te lachen. Je houdt toch van avontuur. Je mag alle avonturen hebben hoor. Ja daar had ze ook wel weer gelijk in. Wat valt er allemaal onder het woord avontuur? Waar zitten hier dan de grenzen in?

Zeker houd ik van avontuur maar wil me wel veilig voelen. Achteraf kon ik er wel mee lachen maar de eerste 5 minuten vroeg ik me wel af in welke film ik terecht was gekomen. Gelukkig liep het allemaal heel goed af voor mij.

In Zwitserland kwam ik in een Airbnb. Wauw ik keek mijn ogen uit. Was die locatie voor mij? Super de luxe en gigantisch groot met een uitzicht over de bergen en dal. Niet wetend dat ik bij beroemdheden was terecht was gekomen die graag gasten ontvingen, werd ik zeer warm ontvangen. Er was meteen een klik. (Ik mag nu toegeven dat ook ik in mijn onderbewuste oordelen had over rijke mensen. Wilde me nooit verbinden met mensen met veel geld omdat ik uit een nest kwam waar geld belangrijker was dan liefde aan mijn vaders kant. Mijn oma had me ooit gezegd omdat ik 25 gulden kreeg voor mijn verjaardag, dat ik meer van haar moest houden als van mijn andere opa en oma omdat die geen geld hadden. Ik ben naar huis gefietst met mijn kleine fietsje en heb het geld gehaald en het haar teruggegeven met de boodschap dat mijn liefde niet te koop was. Liefde was gratis. Zo klein als ik was wist ik toen al hoe het werkte. Wil mijn oma niets verwijten, want ze wist zelf toen ook niet beter. Ze deed op haar manier ontzettend haar best, maar niet altijd even handig).

Dus mijn inzichten werden weer vergroot in Zwitserland en dankbaar dat ik dit mocht herstellen want zo hoefde ik geen afkeer meer van geld te hebben en kan liefde en geld dus ook samen gaan. Wat een ontdekking voor mij. Het is dus niet per definitie zo dat rijke mensen niet liefdevol kunnen zijn. Dat was een overtuiging geworden in mijn onderbewuste systeem, waardoor ik eigenlijk onbewust ook geen geld wilde aannemen of ontvangen voor mijn geleverde diensten. Joehoe dat voelt bevrijdend.....

Mijn Teachers heb ik mogen halen voor Growing your Relationship I en ook de practionar en Teachers voor You and the Creator. Ongelooflijk wat voor een inzichten en veranderingen deze cursussen me lieten zien. Ik had namelijk een brief geschreven aan Vianna en mijn vragen gesteld vanuit een bepaalde frustratie waarom me sommige dingen nog niet lukten.

Het leek of de hele cursus over mij ging en het thema aangepast werd op mij als persoon in een klas van 220 studenten. Ik heb dan ook sterk het gevoel dat alles me goedgezind is op het juiste moment en alles op mijn pad komt wat ik nodig heb om verder te komen en te ontwikkelen.

Bij Anemieke Douw mocht ik in febr. de cursus van de 21 aura lagen doen en in sept. de vervolg hierop. Zo ontzettend interessant dat ik me meteen voor de volgende cursus ingeschreven heb.

Vanuit de WMO gemeente Bergen zijn we nu gestart met een prachtige enthousiaste groep van 6 personen aan de cursus 'Herstellen doe je Zelf!' Hoe bijzonder is dat?

Het project heet: Ik voel me goed!

Preventieve inzet voor mentale gezondheid.

Met het Platform Natuurlijk Gezond Noord Limburg waren we het aanspreekpunt bij de Boekenweek in Venray en Horst. Wat een ongelooflijk mooie ervaringen hebben we daar mogen opdoen. Die collegialiteit voelde voor mij SUPER. Geen concurrentengevoel maar mekaar gunnen. Iedereen heeft zo zijn eigen manier, eigen tempo, eigen methode. Mensen moeten mogen kiezen voor wat bij hun past en vooral goed voelen of het bij hun eigen gezondheid of ontwikkeling aansluit. Er zijn nog steeds vele wegen die naar Rome leiden. Het ene hoeft niet altijd beter te zijn. Vaak kunnen meerdere methoden mekaar versterken en/of aanvullen. Belangrijk dat mensen zelf keuzes kunnen en mogen maken, wanneer ze hiertoe in staat zijn natuurlijk.

Toen ik uit Zwitserland kwam was het eerste wat ik zag toen ik Horst binnenreed een heel groot scherm met de tekst erop: FRANCIS And so the adventure begins.....

Ik wist niet wat ik zag. Zo ongelooflijk bijzonder omdat Vianna Stibal me wat in het oor gefluisterd had met een kleine blik in de toekomst. Zou het dan nu echt gebeuren? Ik kreeg een heel speciaal aanbod de dag erna waarover ik nu nog niets kan vertellen maar waar ik me zeer geerd voelde omdat ik uitgekozen was uit vele super goede therapeuten.

Het voelt in ieder geval heerlijk om zo in the flow mee te gaan en ja laat het avontuur dan maar in de positieve zin verder stromen. Ik ben er klaar voor!!!

Wat het eerste op mijn agenda staat is een speciale avond voor de vrouw: The Rite of the Womb. Een prachtige workshopavond met rituelen vanuit liefde voor jezelf en met jezelf, in contact met je baarmoeder.

Waarom ik deze zo ontzettend belangrijk vind, komt voornamelijk uit mijn eigen verleden van seksueel misbruik. Hoelang heb ik mijn vrouwstuk verafschuwd en verwaarloosd? Afgestoten en afgesloten? Ik wilde en kon er geen contact mee maken.

We vinden het maar allemaal vanzelfsprekend dat je vrouwelijke delen moeten werken, maar in mijn geval zaten er velerlei trauma's op. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit voor iedereen geldt. Maar ook dragen we als vrouwen de kinderen of hadden een niet uitgedragen baby en moeten we maar gewoon door. Terwijl er toch iets kostbaars in onze baarmoeder groeide. Er wordt verwacht dat ons lichaam het maar perfect moet doen. Maar hoe ongelooflijk bijzonder en wonderbaarlijk is onze baarmoeder eigenlijk. Hoe zou het zijn om daar eens wat extra aandacht aan te geven? En je oude pijnen, verdriet vrij te maken, vanuit je eigen belevingswereld ten tijde dat je zelf in de baarmoeder zat als ook ons nageslacht de heling mee te geven. Wat ook zo mooi is dat dit ook door de vrouwenlijn met terugwerkende kracht geheel mag worden en natuurlijk voor het heden en de toekomst. Ik zal deze inwijdingen dan ook combineren met ThetaHealing, zodat we nog meer en intensiever, dieper kunnen werken. Ook wanneer je baarmoeder verwijderd is kan je zeker deze avond als kostbaar beleven.

Ik nodig je dan ook uit lieve vrouw om met ons mee te doen.

Zie agenda om je in te schrijven. Er zijn nog enkele plekken vrij en zie website voor meer informatie. Wanneer deze datum niet schikt, kun je je alvast opgeven voor een nieuwe avond en zal ik z.s.m. een nieuwe datum plannen.

Dan nu mijn nieuwe agenda.

Agenda cursus (klik op de link voor meer informatie):

The Rite of the Womb.

The Womb is not a place to store fear and pain.....

The Womb is a place to create and give birth to life.

zaterdagavond 12 mei 2018.

Gaat door, zie evt. recensies. max. 6 personen. <http://francisense.nl/the-rite-the-womb/>

Dig Deeper ThetaHealing® 25 en 26 april 2018

Vooropleiding: Basis DNA en Advanced.

<http://francisense.nl/thetahealing-dig-deeper/>

Basis DNA ThetaHealing® geen vooropleiding nodig en is door iedereen te leren.

16, 17 en 18 mei 2018.

wanneer jij je eigen leven weer in de handen wilt nemen, schrijf je dan snel in.

<http://francisense.nl/basis-dna-thetahealing/>

Advanced ThetaHealing® 13, 14 en 15 juni 2018

Vooropleiding: Basis DNA. <http://francisense.nl/dna-advanced-thetahealing/>

Soulmate ThetaHealing®, 27 en 28 juni 2018

1 dag zonder vooropleiding

2 dagen, vooropleiding Basis DNA, Advanced en Dig Deeper. <http://francisense.nl/thetahealing-soulmate/>

18 sept. 2018 starten we weer starten in Bergen Cursus 'Herstellen doe je Zelf!'

<http://francisense.nl/herstellen-zelf-bergen/>

Heb je al een cursus ThetaHealing gevolgd, maar zijn je dingen nog onduidelijk? Wil je een nog meer geofend praktiserende worden? Zou je nog graag extra Healingen en downloads willen ontvangen? Dat kan op onze **Intervisieochtend** meld je a.u.b. wel van te voren even aan, zodat ik weet hoeveel stoelen ik klaar mag zetten.

30 mei, 22 juni, 13 juli 2018 van 9.30 tot 12.30 uur.

<http://francisense.nl/intervisiemomenten-om-thetahealing-nog-meer-te-trainen/>

Wereldrelaties ThetaHealing® op aanvraag

Vooropleiding: Basis DNA, Advanced en Dig Deeper of Intuïtieve Anatomie of evt. Basis Teacher en Advanced

<http://francisense.nl/thetahealing-wereldrelaties/>

Regenboogkinderen ThetaHealing® op aanvraag.

Geen vooropleiding nodig. <http://francisense.nl/regenboogkinderen/>

Manifesteren en Overvloed ThetaHealing® in overleg.

Vooropleiding: Basis DNA, Advanced en Dig Deeper.

<http://francisense.nl/thetahealing-manifesteren-en-overvloed/>

Zie www.francisense.nl of schrijf je in francisense@kpnmail.nl

Voor meer informatie over de betreffende cursus klik de link aan of kijk op mijn website <http://francisense.nl/> je mag me natuurlijk ook altijd bellen. Zet de datums alvast in je agenda zodat je ze niet vergeet.

Wanneer deze datums niet uitkomen en je wilt wel heel graag meedoen, schroom dan niet om evt. te overleggen en ik op maat misschien iets voor je kan betekenen.

Ken je iemand binnen je familie, werkomgeving of kennissenkring die herhaaldelijk vastloopt of tegen dingen aanloopt, lichamelijk, geestelijk, emotioneel, etc. dan kan ThetaHealing® wellicht dé oplossing bieden.

Gelieve dan **deze nieuwsbrief** doorsturen en sowieso mag je **graag delen**.

Heel veel liefde, licht, warmte, gezelligheid, knuffels en zonnestralen en misschien tot snel.

Liefs Francis

Wat is ThetaHealing®?

Ons brein is net als een computer. Een computer heeft programma's zodat die kan werken en zo heeft ons brein dus ook programma's die we gebruiken en die nodig zijn om te kunnen functioneren. Maar door bijv. gebeurtenissen in ons leven, het leven van onze ouders of voorouders kunnen er blokkades ontstaan in ons systeem. Met ThetaHealing® kunnen we net als in onze computer negatieve of kapotte programma's deleten en meteen nieuwe complete positieve programma's downloaden, zodat het programma weer optimaal kan werken en dus weer up-to-date is.

Theta Healing® of DNA-healing is een zeer effectieve (zelf-healing techniek, ontwikkeld door Vianna Stibal (ViannaStibal.com).

Het is een vrij nieuwe, wereldwijd succesvol toegepaste healingsmethode. In de (wetenschappelijk bewezen) intuïtieve Theta-staat wordt verbinding gemaakt met de creatieve energie van Bron van Al Wat Is. Hierdoor ontstaat er op een liefdevolle wijze toegang tot het energieveld en onderbewuste van de cliënt. Zo kan dan snel en gemakkelijk de sleutelovertuiging van de hulpvraag duidelijk worden.

Via de Bronverlossing wordt de belemmerende overtuiging (en eventuele samenhangende trauma's of gevoelens) vervangen door een positieve overtuiging en gevoel. De (onbewuste) ervaring die aan de basis ligt van de blokkade (wat je kan zien als een herinnering die als overtuiging is opgeslagen in bijvoorbeeld je cellen, genen of chakra's) wordt dus simpelweg verwijderd en vervangen door een passend(e) overtuiging of gevoel. Op deze wijze kan je dus je leven (her)creëren. Je wordt bewuster, kan meer in je eigen kracht gaan staan en bent beter in staat keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen. Het helpt om liefdevoller en eerlijker te worden naar jezelf en de wereld om je heen.

ThetaHealing® is vanaf 1995 ontwikkeld door de Amerikaanse Vianna Stibal om op alle gebieden van je leven (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) snel en gemakkelijk zelf blokkades op te kunnen lossen en veranderen te maken. Destijds werkte zij reeds als healer en ontdekte dat op de manier zoals ze werkte zij onmiddellijke heling kon bewerkstelligen. Op deze manier wist zij zelfs kanker in haar been te genezen! Sindsdien heeft Vianna zich over de hele wereld duizenden mensen opgeleid in ThetaHealing® en blift de methode voort te ontwikkelen en verspreiden.

ThetaHealing® is géén religie of geloofsovertuiging! Het is een techniek om je overtuigingen te veranderen en ze in overeenstemming te brengen met de Bron van Al Wat is.

Voor mij persoonlijk is ThetaHealing® A Way of Life geworden.



Facebook



LinkedIn



Website

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u francisense@gmail.com toe aan uw adresboek.

