

Nieuwsbrief FranciSense



Lieve lezer,



Het heeft een tijdje geduurd maar hier is de nieuwste nieuwsbrief weer van FranciSense.

Ondertussen is er veel gebeurd. Fantastische dingen en maar ook wat mindere dingen. Wat hebben de tijd en de ervaringen me weer super veel inzichten gegeven.

Ontzettend dankbaar om deze wijsheden weer te hebben mogen ontvangen _/_

Mijn droomreis was zeer bijzonder. Ik mocht eindelijk mijn wens vanaf mijn kindertijd in vervulling laten gaan. Gezwommen met mijn favoriete schitterende eleganties en mogen communiceren met deze wonderbaarlijke mooie dolfijnen.

Wat ongelooflijk **INTENS** was dat moment!!! Zo ontzettend dankbaar dat ik mezelf dit gegund heb.

De eerste indruk was ik in shock. Dit hadden ik niet gewenst in een privé sessie. Ik zou mogen vrij zwemmen met ze want daar had ik extra voor betaald. Ik wilde immers dat ze naar mij toe kwamen vanuit een eigen vrije wil.

Helaas stonden de trainers al in het water. Het was in eerste instantie of dat ik in een film zat dat dit niet waar kon zijn. De privé fotograaf hield zich ook niet aan de afspraak, die had een 20 dubbele boeking gemaakt. Toen de geleerde kunstjes van de trainers klaar waren die we dan mochten doen, heb ik maar snel mijn boosheid losgelaten en om nog zoveel mogelijk van het moment te profiteren. De trainers waren dan ook niet zo blij met mij hahaha want zij hadden de dolfijnen trukjes geleerd met het fluitje en handgebaren en ik wist me af te stemmen op hun trillingsfrequentie c.q. golflengte waardoor ik me verstaanbaar kon maken met deze prachtige wezens. Ze wilden de hele tijd spelen en kwamen vanalles naar me toebrengen. Dit was een super emotioneel moment voor mij. Zoooooo mooiii!!! Het raakt me weer nu ik dit zo opschrijf en voel de intense verbinding weer die ik toen gevoeld heb.

Ze gaven me het gevoel van liefde, vrijheid, gestroomlijnd zijn, respect, speelsheid, enthousiasme en vooral positiviteit. Mijn droom was uitgekomen. <3

Verder natuurlijk gigaveel tempels grote en kleine gezien, offeringen, het krioelen van mensenmassa's op scooters, overal vuilnis wat ontzettend jammer was omdat dit mijn beeld wat ik in gedachten had behoorlijk ontsierde.

Bij Tanah Lot heb ik een 6 mtr. Python om mijn nek gehad. KEI GAAF!!! maar wat is zo'n slang zwaar.

De Jungle- en canyoning waren ook zo ontzettend mooi om nooit te vergeten. Op een gegeven moment stond ik met mijn buidel tasje om mijn nek (zodat die droog zou blijven) tegen een rots aangeklemd. Hangend boven een grote waterstroom om zo verder naar de volgende rots te klauteren. Helaas waren mijn armen en benen net te kort en de rots goed glad waardoor ik gewoon achterover viel. Hoppa zo ploens het water in. Wel ontzettend gelachen en gelukkig was er niemand bij die de bloopers opnam. Ik weet zeker dat het zeer lachwekkend uitzag.

Helaas had ik ook mijn mindere ervaringen in Bali. Door mijn hooggevoeligheid pikte ik natuurlijk ook snel ontzettend veel op. Wat ik zag en voelde was het niet allemaal zo zuiver. Het ideaalbeeld van mij viel als een kaartenhuis in elkaar. Een spiritueel land was het zeker, maar er heerste heel veel dualiteit en de intenties waren niet altijd oprecht. Dat was voor mij ongelooflijk. Dit had ik nooit verwacht.

Ik zag ook dat er veel armoede was en crisis. Daar deed de berg Agung die op ontploffen stond natuurlijk ook geen goed aan.

Zwarte magie werd er dan ook in ieder geval ten volle gebruikt wat mij geen fijne ervaringen heeft doen meegeven. Ook werd de Galungan gevierd ten tijde dat wij er waren. Het feest waarbij de onderwereldgoden naar boven geroepen en geerd werden. Wellicht gaf dit voor mij ook een extra negatief stempeltje op mijn gevoeligheid. Hoe mooi zou het zijn dat alles in liefde, wederzijds respect en compassie zou zijn.

Het mooie is dat we nog wel wat mensen die ons na aan ons hart stonden hebben kunnen helpen door onze spullen af te geven, kinderspeelgoed te kopen en hun extra geld te geven. Ongelooflijk wat ze daar verdienen per maand. 90 euro krijgen ze daar ongeveer per maand. Nadeel is dat ze je nu hier ook nog weten te vinden en denken dat we op een schatkist wonen. Dat vind ik dan wel weer jammer.

Het ziekenhuis van Bali mocht ik ook van binnen bezichtigen en ervaren. Dat viel me reuze mee qua hygiëne. In Ubud hadden ze in ieder geval steriele naalden en infusen. Dat drukte natuurlijk ook even de pret. Gelukkig was dit bijna op het eind en hebben we toch het meeste mogen zien welke we gepland hadden om te bezichtigen.

Tjaa en dan is een soort winterslaap even nodig om uiteindelijk weer te kunnen ontspruiten met nieuwe energie. Vandaar dat deze nieuwsbrief even op zich liet wachten.

Ondertussen in mijn winterslaap hebben we natuurlijk niet de hele tijd stil gezeten. We zijn ondertussen druk bezig geweest met nieuwe ontwikkelingen op allerlei gebieden.

Vanuit de WMO van de gemeente Bergen heb ik nu een 3 jaars contract ontvangen waarbij er 2 cursussen per jaar "Herstellen doe je Zelf!" gegeven mogen worden.

Ontzettend blij, dankbaar en trots dat ik mag samenwerken met de Huisartspraktijkondersteuners, WOW, GGZ-OGGZ, VGZ en Humanitas.

Het project heet: Ik voel me goed!
Preventieve inzet voor mentale gezondheid.

Ontzettend veel zin in om de mensen inzichten te mogen geven en te helpen naar een positiever gezonder leven.

Daarbij zijn we met het Platform Natuurlijk Gezond Noord Limburg, als therapeutengroep uitgenodigd om in de **boekenweek 10 tot en met 17 maart 2018** ons te promoten in de **Bibliotheek van Venray en Horst**.

Er zullen lezingen, informatiefelafels, healingen, behandelingen/consulten, mini-beurs en nog veel meer aanwezig zijn en gegeven worden.

Grandioos dat de Hiltho zo'n geweldige vruchten afwerpt.

Nu dus ook weer net als bij de Hiltho een hele groep therapeuten/healers/coachers uit allerlei vakgebieden die samenwerken om het **NIEUW Platform Natuurlijk Gezond Noord Limburg** op de kaart te zetten. Fantastische groep lieve mensen welke allemaal hetzelfde doel willen bereiken..... en dat is mensen helpen op de meest fantastische manieren.

Kijk eens op <http://www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl/>. Je kunt hier altijd wel iets of iemand vinden die bij jou aansluit. Ik gun een ieder een gezond, gelukkig en fantastisch leven!!! Help jezelf en sta jezelf toe om te ontvangen.

Dus voel je welkom en kom vrijblijvend binnen om te ervaren en kennis te maken op één van die dagen, met mijn collega's of mij. Ik zal niet alle dagen zelf aanwezig zijn ivm andere verplichtingen. De exacte agenda en programma zal nog volgen op mijn website alsook op Natuurlijk Gezond Noord Limburg.

Zelf zal ik nog wat cursussen volgen bij Annemieke Douw om nog meer met aura's te kunnen doen.

Ennnnn..... ik loop met plannen om toch weer naar Zwitserland (maart/ april) te gaan om daar mijn Teachers te gaan halen voor Growing your Relationship I. De practionar was zo indrukwekkend en verhelderend dat het ontzettend begint te kriebelen om hier nog meer verdieping in te krijgen. En als Vianna Stibal in Europa komt dan wil je dat echt niet voorbij laten gaan om die **POWER** en **KRACHT** te voelen en op te laden. Dus wil je haar life wil gaan ontmoeten of wil jij ook een Teacherscertificaat van ThetaHealing gaan halen. Dan is hier nu je kans.....

Dan nu mijn nieuwe agenda.

Agenda cursus (klik op de link voor meer informatie):

ThetaHealing® introductie:
13 maart tot en met 16 maart 2018 in de Bibliotheek van Horst en Venray. Gratis

D.m.v. een Powerpoint presentatie en oefeningen laat ik je een kijkje achter de schermen zien hoe ThetaHealing® werkt.

Wellicht heb je zin en tijd om te komen luisteren en te ervaren.

Game of Life ThetaHealing® 19, 20 en 21 febr. 2018
Vooropleiding: Basis DNA, Advanced en Dig Deeper.
<http://francisense.nl/the-game-of-life-thetahealing/>

Basis DNA ThetaHealing® geen vooropleiding nodig en is door iedereen te leren. 7, 8 en 9 maart 2018.
wanneer jij je eigen leven weer in de handen wilt nemen, schrijf je dan snel in.
<http://francisense.nl/basis-dna-thetahealing/>

Advanced ThetaHealing® 11, 12 en 13 april 2018
Vooropleiding: Basis DNA. <http://francisense.nl/dna-advanced-thetahealing/>

17 april 2018 starten we weer starten in Bergen Cursus 'Herstellen doe je Zelf!'
<http://francisense.nl/herstellen-zelf-bergen/>

Dig Deeper ThetaHealing® 25 en 26 april 2018
Vooropleiding: Basis DNA en Advanced.
<http://francisense.nl/thetahealing-dig-deeper/>

The Rite of the Womb,
The Womb is not a place to store fear and pain....
The Womb is a place to create and give birth to life.

zaterdagavond 12 mei 2018.
Gaat door bij voldoende aanmeldingen, zie evt. recensies. max. 6 personen. <http://francisense.nl/the-rite-the-womb/>

Heb je al een cursus ThetaHealing gevolgd, maar zijn je dingen nog onduidelijk? Wil je een nog meer geoefend praktiserende worden? Zou je nog graag extra Healingen en downloads willen ontvangen?

Dat kan op onze **oefenochtend** meld je a.u.b. wel van te voren even aan, zodat ik weet hoeveel stoelen ik klaar mag zetten.

14 febr., 20 maart, 22 maart, 20 april en 25 mei 2018 van 9.30 tot 12.30 uur.
<http://francisense.nl/oefenmomenten-om-thetahealing-nog-meer-te-trainer/>

Wereldrelaties ThetaHealing® op aanvraag
Vooropleiding: Basis DNA, Advanced en Dig Deeper of Intuïtieve Anatomie of evt. Basis Teacher en Advanced
<http://francisense.nl/thetahealing-wereldrelaties/>

Regenboogkinderen ThetaHealing® op aanvraag.
Geen vooropleiding nodig. <http://francisense.nl/regenboogkinderen/>

Manifesteren en Overvloed ThetaHealing® in overleg.
Vooropleiding: Basis DNA, Advanced en Dig Deeper.
<http://francisense.nl/thetahealing-manifesteren-en-overvloed/>

Soulmate ThetaHealing®, in overleg
1 dag zonder vooropleiding
2 dagen, vooropleiding Basis DNA, Advanced en Dig Deeper. <http://francisense.nl/thetahealing-soulmate/>

Zie www.francisense.nl of schrijf je in francisense@kpnmail.nl

Voor meer informatie over de betreffende cursus klik de link aan of kijk op mijn website <http://francisense.nl/> je de natuurlijk ook altijd bellen. Zet de datums schraaf in je agenda zodat je ze niet vergeet.

Wanneer deze datums niet uitkomen en je wilt wel heel graag meedoen, schroom dan niet om evt. te overleggen en ik op maat misschien iets voor je kan betekenen.

Ken je iemand binnen je familie, werkomgeving of kennissenkring die herhaaldelijk vastloopt of tegen dingen aanloopt, lichamelijk, geestelijk, emotioneel, etc. dan kan ThetaHealing® wellicht dé oplossing bieden.

Gelieve dan **deze nieuwsbrief** doorsturen en sowieso mag je **graag delen**.

Heel veel liefde, licht, warmte, gezelligheid, knuffels en zonnestralen en alvast lentekriebels en misschien tot snel,

Liefs Francis

Wat is ThetaHealing®?

Ons brein is net als een computer. Een computer heeft programma's zodat die kan werken en zo heeft ons brein dus ook programma's die we gebruiken en die nodig zijn om te kunnen functioneren. Maar door bijv. gebeurtenissen in ons leven, het leven van onze ouders of voorouders kunnen er blokkades ontstaan in ons systeem.

Met ThetaHealing® kunnen we net als in onze computer negatieve of kapotte programma's deleten en meteen nieuwe complete positieve programma's downloaden, zodat het programma weer optimaal kan werken en dus weer up-to-date is.

Theta-Healing® of DNA-healing is een zeer effectieve (zelf-healing techniek, ontwikkeld door Vianna Stibal (ViannaStibal.com).

Het is een heel vrij nieuwe, wereldwijd succesvol toegepaste healingmethode. In de wetenschappelijk (bevesten) intuïtieve Theta-staat wordt verbinding gemaakt met de creatieve energie van Bron van Al Wat Is. Hierdoor ontstaat er op een liefdevolle wijze toegang tot het energieveld en onderbewuste van de cliënt. Zo kan dan snel en gemakkelijk de sleutelovertuiging van de hulpvraag duidelijk worden.

Via de Bronenergie wordt de belemmerende overtuiging (en eventuele samenhangende trauma's of gevoelens) vervangen door een positieve overtuiging en gevoel. De (onbewuste) ervaring die aan de basis ligt van de blokkade (wat je kan zien als een herinnering die als overtuiging is opgeslagen in bijvoorbeeld je cellen, genen of chakra's) wordt dus simpelweg verwijderd en vervangen door een passend(e) overtuiging of gevoel. Op deze wijze kan je dus je leven (her)creëren. Je wordt bewust, kan meer in je eigen gevoel gaan staan en bent beter in staat keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen. Het helpt om liefdevoller en eerlijker te worden naar jezelf en de wereld om je heen.

ThetaHealing® is vanaf 1995 ontwikkeld door de Amerikaanse Vianna Stibal om op alle gebieden van je leven (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) snel en gemakkelijk zelf blokkades op te kunnen lossen en verandering te maken. Stijds werkte zij reeds als healer en ontdekte dat op de manier zoals ze werkte zij onmiddellijke heling kon bewerkstelligen. Op deze manier wist zij zelfs kanker in haar been te genezen!

Sindsdien heeft Vianna over de hele wereld duizenden mensen opgeleid in ThetaHealing® en blijft de methode zich verder ontwikkelen en verspreiden.

ThetaHealing® is géén religie of geloofsovertuiging! Het is een techniek om je overtuigingen te veranderen en ze in overeenstemming te brengen met de Bron van Al Wat is.

Voor mij persoonlijk is ThetaHealing® A Way of Life geworden.



Facebook LinkedIn Website

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens [inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u francisense@gmail.com toe aan uw adresboek.

